

# Studiereis Jeruzalem 2024

Maak een onvergetelijke reis naar Israël en laat je verrassen door de diepe vergezichten naar het Jeruzalem uit de bijbel! Samen met 'Lech Lecha' organiseert 'hij is' een indrukwekkende studiereis naar Jeruzalem.

Deze reis biedt je de kans om studies te beleven op de historische locaties, te ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én om persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël.

Tijdens de dagen in Jeruzalem doe je alles te voet. Op die manier bezoek je samen met de groep elke keer een aantal plaatsen met uitleg én een bijbelstudie op locatie.

Trek je stevige wandelschoenen aan, want we zoeken bewust de meer ongerepte plaatsen op, om zo dicht bij de bijbel te kunnen komen. De reis is minder geschikt voor mensen die niet zo goed ter been zijn.

Naast het programma bieden we genoeg vrije tijd om zelfstandig enkele andere plekken te bezoeken.

## Programma

---

Wat is het belang van Israël en van de zinderende stad Jeruzalem? Waarom is die echo uit het verleden nog steeds hoorbaar voor ons in deze tijd?

Wat zegt het verleden over de betekenis van Jeruzalem vandaag en in de toekomst? We gaan antwoord zoeken op deze vraag door verschillende historische plekken te bezoeken, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de bijbelse geschiedenis. Juist op dié plekken staan we stil en gaan we kijken naar Gods Woord en de geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld, zodat je meer gaat 'proeven' en 'voelen' wat hiervan de betekenis is. We kijken voorbij het verleden naar de betekenis voor de toekomst en voor jou persoonlijk vandaag!

Op de eerste dag vind je rust in de omliggende parken met uitgestrekt uitzicht over de stad. Centraal staat de vraag 'Waarom ben je hier?', waarbij je gaat ontdekken dat deze eeuwenoude vraag nog springlevend is voor jou en voor vandaag.

We wandelen over de daken van de oude stad en beklimmen de traptreden van de tempelberg, precies dáár waar Jezus heeft gelopen. Wát vertelt het

Allerheiligste van de tempel ons over Jezus en hoe wil het jou dwingen tot een keuze?

In de diepte onder de oude stad van Koning David verwonderen we ons bij de opgravingen en waden door de aloude watertunnel van Hizkia.

Uiteraard zal de westelijke muur 'hakotel' niet ontbreken. Een stilzwijgende herinnering aan de glorieuze tempel die zich ooit boven de stad verhefde.

Verder bezoek je het Gehinnomdal, de plek waar gruwelijke afgodendienst werd bedreven. Je gaat daar ontdekken waarom dit dal door Jezus als beeld van het Gehenna wordt gebruikt. Is er nog herstel mogelijk voor Israël? Voor de volken, voor jou?

Middenin de week bezoeken we de plek vanwaar de zon over de stad verschijnt, de tot verbeelding sprekende Olijfberg. Wat is zijn rol in de lijdensweek en bij de tweede komst van onze Messias?

Als afsluiting bezoeken we de Graftuin en staan stil bij het lege graf, om diep te beseffen dat Jezus is opgestaan en lééft. Daar in de kleurige tuin, die ooit vlák

buiten het oude Jeruzalem lag, mogen we voor elkaar bidden, elkaar zegenen, voor een levensveranderende ervaring.

Tijdens deze reis mag je ontdekken dat God een geweldig plan heeft voor Israël, de wereld én voor jou.

Dat het volk en het land van Israël, de stad Jeruzalem en veel historische gebeurtenissen en plaatsen van grote betekenis zijn in dit plan. We bidden dat je het kloppende hart van de Vader voor Israël zult voelen en je een dieper besef mag krijgen hoe dit hart klopt voor jôu!

## Praktische informatie

---

- In deze studiereis is inbegrepen:
  - de rondleidingen door Jeruzalem;
  - persoonlijke begeleiding in zowel de voorbereiding als tijdens de reis;
  - de studies;
  - excursies;
  - entree voor verschillende onderdelen;
  - studiemateriaal.
- Eten en drinken zijn niet inbegrepen. Om het programma heen is er voldoende tijd ingebouwd om boodschappen te doen. Zorg dat je op de studiedagen je eigen lunch en drinken meeneemt. Wanneer het avondeten bij je accommodatie niet is inbegrepen, kun je desgewenst met mensen uit de groep iets afspreken om 's avonds ergens wat te eten.
- Elke ochtend verzamelen we als groep op een afgesproken plek. Vanuit daar gidsen we je door de stad en neem je deel aan het studieprogramma.
- Het programma start in de ochtend van zondag 25 februari. We gaan er vanuit dat je uiterlijk zaterdag 24 februari al bent gearriveerd in Jeruzalem.
- Het programma eindigt op zaterdagmiddag 2 maart. Het is nauwelijks haalbaar om diezelfde dag nog te vertrekken naar Nederland. We raden aan om je terugreis vanaf zondag 3 maart te boeken.
- Voor het groepsproces -en je persoonlijke proces- gaan we er vanuit dat je volledig aanwezig bent bij het programma. Er is genoeg ruimte in het programma om zelfstandig (of met geïnteresseerde medereizigers) plekken in Jeruzalem te bezoeken. Als reisleiding hebben we alvast een aantal uitstapjes geselecteerd die de moeite van het bezoeken waard zijn.
- Zodra wij jouw aanmelding hebben ontvangen, zullen wij je informeren over de reisgegevens van de leiding. Indien er op dat moment nog plek is, is het mogelijk om dezelfde vlucht en/of verblijfsaccommodatie te boeken als de reisleiding.
- Je boekt zelf je vlucht en de verblijfsaccommodatie.
- Het is mogelijk om je alleen aan te melden. Na aanmelding ontvang je gegevens van andere deelnemers waarmee je kunt kijken of je met iemand contact kunt opnemen om bijvoorbeeld gezamenlijk te reizen en/of te verblijven.
- Het programma doen we te voet. Het is daarom belangrijk dat je goed ter been bent. Daarnaast zijn goede wandelschoenen belangrijk en een praktische rugzak waarin je drinken, wat eten en andere noodzakelijke spullen in mee kan nemen.
- Voorafgaand aan de reis is er een informatie- en ontmoetingsdag in Nederland. Deze dag is belangrijk in de voorbereiding op de reis! Tijdens deze dag gaan we met elkaar kennis maken, ontvang je (praktische) informatie over de reis en er wordt ook al een eerste studie gegeven, welke onderdeel is van het studieprogramma. Belangrijk dus om bij te zijn, het is onderdeel van de studiereis! Deze dag staat gepland op zaterdag 27 januari. Houdt deze datum dus alvast vrij in je agenda!  
De dag wordt gehouden in regio Zwolle en zal tot het begin van de middag duren.
- Als reisleiding nemen we geen enkele aansprakelijkheid over van de eventueel door jou gemaakte kosten, calamiteiten of verloren eigendommen. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je verblijf in Israël. Vanuit de organisatie faciliteren wij enkel de rondleidingen en de studies. Als reisleiding zullen we bij een calamiteit jou zo goed mogelijk helpen en begeleiden.

# Wat is inbegrepen?

---

## Inbegrepen

- Dagelijkse studie op verschillende locaties
- Entree Davidson Centre
- Entree City of David
- Rondleiding Graftuin
- Handboek Israël
- Studienaslagwerk
- Persoonlijk account en reispagina op <https://hijis.nl/> met achtergrondinformatie en (naderhand) vastgelegde studies

## Niet inbegrepen

- Vliegticket(s)
- Verblijfskosten
- Maaltijden
- Reis- en annuleringsverzekering
- Fooien en tipgeld
- Boodschappen
- Eigen excursie

## Veelgestelde vragen

---

### Waarom kiezen jullie ervoor om de vlucht en accommodatie zelf te laten boeken?

Op deze manier kunnen wij de kosten lager houden en zijn wij flexibeler wat betreft het aantal mensen die willen deelnemen.

Daarnaast ben jij als deelnemer ook flexibel om een reis samen te stellen die past bij jouw persoonlijke wensen en budget. Je kunt ervoor kiezen om langer te verblijven in Israël en de studiereis te combineren met eigen reiswensen.

Je bent daarbij vrij om het soort accommodatie te kiezen die past bij jouw wensen en budget.

De een vindt een hostel prima, terwijl iemand anders graag meer wil betalen voor de luxe van een hotel.

### Wat moet ik zelf nog regelen?

Voorafgaand aan de reis zul je zelfstandig je reis en verblijf moeten gaan boeken. Zorg daarvoor voor een verblijfsaccommodatie waarbij je te voet gemakkelijk de oude stad kunt bereiken. Daarbij zorg je ook zelf voor je reis- en annuleringsverzekering.

Het programma start in de ochtend van zondag 25 februari. We gaan er vanuit dat je uiterlijk zaterdag 24 februari al bent gearriveerd in Jeruzalem.

Het programma eindigt op zaterdagmiddag 2 maart. Het is nauwelijks haalbaar om diezelfde dag nog te vertrekken naar Nederland. We raden aan om je terugreis vanaf zondag 3 maart te boeken.

Het centrale verzamelpunt voor de dag zal de Jaffapoort (Jaffa Gate) zijn, dit kun je als 'meetpunt' aanhouden. Op veel boekingsites (zoals booking.com

of Airbnb) kun je met een kaart zien hoe dicht de accommodatie bij de stad is. (Tip: controleer dit ook nog even op Google Maps, want afstanden kunnen in de praktijk soms anders uitpakken dan aangegeven.) Heb je hier hulp of advies bij nodig? Laat het ons gerust even weten!

Tijdens de reis ben je, afhankelijk van of je bijvoorbeeld half- of volpension hebt geboekt, zelf nog verantwoordelijk voor het inkopen van eten en drinken. Je boodschappen doe je buiten het programma om.

Na je aanmelding zullen wij je stap voor stap verdere details geven over wat je nog verder moet regelen of meenemen. Tijdens de ontmoetingsdag voorafgaand aan de reis is het ook nog mogelijk je vragen te stellen en met elkaar een en ander af te stemmen.

### Ik vind het prettig om tóch met jullie mee te reizen en op dezelfde accommodatie te slapen. Kan dat?

Dit kan zolang er nog beschikbaarheid is op dezelfde vlucht en in dezelfde accommodatie. Na je aanmelding krijg je toegang tot de reisgegevens van de reisleiders. Je kunt dan proberen hierbij te boeken.

### Kan ik samen met andere deelnemers reizen?

Ja, dat kan. Op de persoonlijke, beveiligde inlogpagina komt een deelnemerslijst. Bij de aanmelding kun je akkoord geven of deze lijst mag worden uitgebreid met jouw contactgegevens, zodat andere deelnemers dezelfde vlucht en/of accommodatie kunnen boeken. Je kunt dus op deze pagina kijken en proberen een zelfde vlucht of accommodatie te regelen.

Op de informatie- en ontmoetingsdag voorafgaand aan de reis kun je eventueel nog verdere afspraken maken.

## **Hoe kom ik van het vliegveld naar Jeruzalem?**

Vanaf het vliegveld is het niet moeilijk om naar Jeruzalem te komen. Er zijn een aantal opties:

1. De eerste optie is met het openbaar vervoer. Je kunt kiezen uit de bus of de trein. Vanaf het station in Jeruzalem kan je verder met openbaar vervoer of met een taxi naar je accommodatie.  
Houd er rekening mee dat de bus en de trein niet rijden op sabbat (vrijdagavond tot zaterdagavond een uur na zonsondergang).
2. De tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van taxi's of taxibusjes. De taxibusjes rijden af en aan naar Jeruzalem en je kunt hier voor een schappelijk tarief bij instappen. Het voordeel is dat je dan bij de accommodatie wordt afgezet (Tip: spreek bij het instappen je tarief af, zodat je niet voor verrassingen komt te staan).

Meer gedetailleerde informatie ontvang je nog op de informatiedag.

## **Heb je voor Israël speciale reisdocumenten nodig?**

Om naar Israël te reizen is een paspoort vereist. Een identiteitskaart is niet voldoende. Het paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn na vertrek uit Israël. Een visum is niet nodig.

Meer vragen, o.a. over annuleringen, vind je op <https://hijis.nl/jlm2024/>.

Meer informatie & opgeven:  
<https://hijis.nl/jlm2024/>

